

CKV THEATER

Dia de Muertos !

Maskers



De Dia de Muertos, of dag van de doden, is een nationale feestdag die heel uitbundig wordt gevierd in Mexico en de rest van Latijns Amerika. Het is de dag waarop de doden worden geëerd.

Het festival vind altijd plaats op 1 en 2 november en op die dag worden de graven gepoetst, vinden er optochten plaats en wordt er gegeten en gedronken. De gedachte is dat de doden niet zouden willen dat de nabestaanden rouwen en verdrietig zijn, en dat het leven van de doden gevierd moet worden.

Overal zie je feestelijk versierde schedels en skeletten.

De maskers (of op geschilderd op het gezicht) zijn meestal symmetrisch en in felle kleuren. Vaak ook met een bloemmotief.

